

Πεφταστέρια

Ένα δάχτυλο γλείφει την επιφάνεια κι ύστερα ορμά τρεχούμενο στο νερό .

«Κύριοι , πριν 2 δεύτερα δημιουργήθηκε μια τρύπα στο νερό» ομολογεί Πεφταστέρια

Ένα δάχτυλο γλείφει την επιφάνεια κι ύστερα ορμά τρεχούμενο στο νερό .

«Κύριοι , πριν 2 δεύτερα δημιουργήθηκε μια τρύπα στο νερό» ομολογεί αποκλειστικότητα ολόκληρη η γενιά της τηλεόρασης . «Μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πάλι κοντά σας , πάλι κοντά σας , πάλι ☐»

Σε λίγες ώρες έρχεται το τέλος , του μήνα , του χρόνου , της δεκαετίας , του αιώνα και της χιλιετίας . Όλοι όμως είναι χαρούμενοι γιατί δεν ξέρουν το γιατί . Τελικά ο άνθρωπος αρκείται και μπορεί να ζήσει με ένα ψέμα αρκεί να μην το πληρώσει ο ίδιος . Μακάρι όλα να είναι γιορτή , γιατί τότε δεν έχει σημασία αν γίνεται ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά . Όταν όμως κάποιος δε λέει ποτέ "όχι" τότε είναι σκλάβος .

«Προσοχή , Προσοχή Έκτακτο Δελτίο : ☐ γνωστος τύπος απειλεί την ελευθερία σας λέγοντάς σας ' 'σκλάβους ' ' !!!»

Ανεβαίνω στο απέραντο γαλάζιο αρμονικά σαν συννεφάκι ατμού . Απόψε έχει πολλή κίνηση εδώ ψηλά , χιλιάδες αστέρια περνούν από δίπλα μου αργά και όμορφα . Κουράστηκα , λέω να ξεκουραστώ σε ένα νεφέλωμα . Τέτοια απαλότητα σε φανταχτερά χρώματα δεν έχω ξαναδεί . Κλείνω τα μάτια μου , μα πριν μιλήσω με το Μορφέα , ακούω ένα άστρο να ψιθυρίζει στον ουρανό πως στη γιορτή έχουν γιορτή , 2000.

Από εδώ τα βλέπω όλα .

Τους φίλους που δεν έχουν άλλα χρήματα για λίγα ναρκωτικά . Το είκοσι κιλά [20 kgr] παλικάρι που βλέπει τη μάνα του να μη «μπορεί» να θηλάσει το μωρό της . Την κοπέλα που τη βίασαν στο πάρκο . Τις live δοκιμές όπλων σε ζωντανούς άοπλους . Το πρώτο G του «N.» πριν αποφασίσει ότι θέλει κι άλλο . Τα σήματα καπνού απ☐ τα δέντρα που όλοι έκαναν πως δεν κατάλαβαν . Τη ληστεία του «K.» γιατί ζήλευε τα ακριβά αυτοκίνητα . Το σωστό και λάθος τρόπο δολοφονίας σύμφωνα με τις «ειδήσεις των 8» . Τον «Σ.» που αυτοκτόνησε επειδή τον απάτησε η κοπελιά του . Τη μανούλα που πουλάει τα παιδιά της επειδή έχει κι άλλα . Τον «A.» που μισεί τον κολλητό του . Τη διαστροφή εκείνου που βίασε το αγγελούδι της φωτογραφίας . Την αγάπη που πέθανε για μια άλλη αγάπη . Τον εαυτό μου να ζει ακόμα εκεί κάτω . Τη ☐☐ Μη! Μη☐ . Βοήθεια , όχι άλλο!!!☐

Ξύπνησα και με τις φωνές μου σήκωσα στο πόδι όλον τον ουρανό . Σε ένα λεπτό όλα τα άστρα είχαν συγκεντρωθεί γύρω μου και ανήσυχα ρωτούσαν ποιος εφιάλτης με τρόμαξε τόσο πολύ . Τότε τους περιέγραψα όλα όσα είδα στο όνειρό μου πως συνέβαιναν στη Γη το 2000 και ξάφνου όλοι πάγωσαν και απομακρύνθηκαν

σιγοψιθυρίζοντας πως ήταν πραγματικά τυχερά που γεννήθηκαν αστέρια και ζουν μακριά από τον μπλε πλανήτη .

Από το επόμενο βράδυ απέφευγαν να υπάρχουν σε θέσεις θεατές από τη Γη μήπως και πέσουν προς αυτήν όταν κάποιος προλάβει να ευχηθεί ... όλοι να γίνουν «πεφταστέρια» .